

Beleidsplan Stichting Behoud De Oude Mattheüs (Eibergen)



Eibergen, 14 januari 2025

Henk Nijhof, Harry van der Lei, Arnold Maarse (bestuur)

Inleiding.

Fijn dat u belangstelling toont en de moeite neemt om ons beleidsplan te lezen. Als stichtingsbestuur zijn we een praktische en gedreven club die hands on een aanvullend gevarieerd cultureel programma neer wil zetten. Dat doen we voor de bewoners in de regio waarmee we tevens zorgdragen voor de instandhouding van de prachtige Oude Mattheus te Eibergen. Dat doen we met een groep van ruim 30 enthousiaste vrijwilligers die dit mogelijk maken. Gelijkzeitig willen we een verantwoord bestuur vormen dat tot in lengte van jaren de prachtige ambities kan waarmaken. Daarbij hoort een deugdelijk bestuur met een gezonde financiële basis. In dit beleidsplan beschrijven we hoe we dat doen.

Overzicht van de inhoud:

- Ons verhaal
- Missie & Visie
- Vrijwilligers en het vrijwillig bestuur
- Financiën
- Toekomst

Ons verhaal.

De wereld horen, zien (en proeven) in De Oude Mattheüs in Eibergen

Stel je eens voor dat er op de grens tussen Twente en de Achterhoek een moderne ontmoetingsplek zou zijn waar verschillende culturen samensmelten en iedereen mee mag doen?

Waar letterlijk iedereen welkom is, waar mensen elkaar ontmoeten en waar organisaties met elkaar samenwerken.

Stichting Behoud De Oude Mattheüs is een jonge stichting die deze idealen graag wil helpen verwezenlijken. We bieden een podium aan alle vormen van het culturele aanbod in de regio en voor elk publiek dat de (podium)kunst een warm hart toedraagt

Naast het bieden van een podium (voor muzikanten, dichters, debat, (schilder) kunst en andere vormen van expressie) kennen we ook ons eigen aanbod met Roots of the World. Muziek uit alle hoeken van de muziekwereld die wordt geprogrammeerd door (regionale) muzikanten/insiders met een professionele achtergrond. We halen met deze concerten letterlijk de wereld naar Eibergen in een tijd waarin verwijdering en isolement op de loer liggen.

Naast wereldmuziek gaan we voor méér vormen van podiumkunst! Eibergen heeft met het Openluchttheater, Theater 't Spieker, Jazz Eibergen en Podium Eibergen natuurlijk al prachtige podia.

Wij willen daarop aanvullend en verrijkend zijn. Misschien soms wat minder 'mainstream' met andere muziekstijlen, literatuur en poëzie, beeldende kunst en culinaire uitstapjes.

Wat we daarbij belangrijk vinden, is het nadrukkelijk betrekken van "nieuwe Nederlanders" en onze oosterburen.

Kortom, ons wereld-culturele-podium wórdt die moderne ontmoetingsplek waar culturen elkaar ontmoeten en grenzen vervagen!

Wees welkom in De Oude Mattheüs in Eibergen!



+ontmoeten +laagdrempelig +verbinden +veelzijdig +inclusief +inspireren

cultuurtempel

Missie en Visie.

Van gebedshuis naar cultuurtempel

De Oude Mattheús is een prachtig monumentaal gebouw dat al eeuwen beeldbepalend is in het centrum van Eibergen. Als Stichting Behoud De Oude Mattheus reken we het tot onze verantwoordelijkheid- en is het onze missie dat we dit tot in lengte van jaren kunnen laten voortbestaan, zo open als maar zijn kan.

Tot de reformatie behoorde de kerk toe aan de Roomse gemeenschap. Na de reformatie is de kerk de ontmoetingsplek voor de protestante gemeente Eibergen-Rekken geworden. Met een kleiner wordende geloofsgemeenschap en de open houding van de kerk is het besef gekomen dat de verantwoordelijkheid voor het gebouw gedeeld dient te worden.

Dat heeft de kerkgemeenschap doen besluiten het prachtige gebouw over te dragen aan de stichting, waarbij de kerkgemeenschap een belangrijk gebruiker blijft. Daarnaast willen we dat het gebouw een ontmoetingsplek is voor alle mensen, ongeacht hun afkomst en juist koerst op verbinding.

Om ook in de toekomst dit monument te kunnen behouden is het nodig dat er veel mensen komen. Het is dan ook onze visie om met een laagdrempelig en veelzijdig aanbod zoveel mogelijk mensen in de

omgeving aan te spreken en zodoende uitnodigen om binnen te komen. Om te genieten van muziek, te proeven van de wereld, met elkaar in verbinding te komen, soms in discussie te gaan en bovenal om te ontmoeten.



Vrijwilligers en vrijwillig bestuur

Samen sterk!

De jonge Stichting is opgericht op 11 januari 2024, waarbij zich drie bestuurder hebben ingeschreven bij de kamer van koophandel. Het bestuur bestaat uit onze voorzitter Henk Nijhof, de grote initiator vanaf het eerste uur. Harry van der Lei vervult de taak van secretaris en tot slot is Arnold Maarse verantwoordelijk als penningmeester.

Al snel na de oprichting melden de eerst vrijwilligers zich aan bij de Stichting. In 2024 is er met de oprichting en het proces van overname van het gebouw voor gekozen om te temporiseren. Daarmee bedoelen we dat we in de programmering van activiteiten niet de boer op zijn gegaan. Verschillende groepen, artiesten, clubs en verenigingen wisten ons toch te vinden, waardoor er toch vanaf het begin direct sprake was van een behoorlijk gevuld programma. Hoe mooi!

We wisten natuurlijk zelf al lang dat het een prachtige pittoreske maar ook soort van intieme plek was om verschillende kleinschalige activiteiten in te organiseren. Klaarblijkelijk werd dit ook al snel door andere mensen opgemerkt die het gebouw graag wilden gebruiken voor hun activiteit, concert, bijeenkomst, lezing etc. Temeer omdat de verschillende activiteiten zich als vanzelf leken aan te dienen, kwam daarmee de aanmelding van de vrijwilligers op gang. Momenteel telt de Stichting ruim 30 vrijwilligers die het zaakje draaiende houden.

Temeer omdat het geheel in een versnelling is gekomen, kwam ook het besef dat we niet in alleen in de uitvoering (bijvoorbeeld bij het helpen en ondersteunen van de activiteiten en onderhoud) vrijwilligers nodig hebben maar ook voor de 'aansturing op onderwerpen'. Zo kennen we nu feitelijk de situatie dat we ons gegroepeerd hebben op deelgebieden. Naast de hulp bij de uitvoering van de verschillende activiteiten, kennen we een groep mensen die zich bezig houdt met de communicatie, een groep voor de programmering, een club voor inrichting en aankleding, een groep voor onderhoud en schoonmaak, een groep voor de horeca en tot slot een groep voor de inzet van de vrijwilligers. Elke groep kent een aanspreekpunt. Een coördinator. Op hun beurt staan deze weer in nauw contact met de bestuurders.

Zo zijn we samen sterk en maken we er iets moois van!



Financiën

Eerst mensen dan doekoe

Ons motto is dat het belangrijk is om laagdrempelig te zijn. We willen immers veel mensen binnen krijgen om iedereen mee te kunnen laten genieten van het gebouw en al de verschillende activiteiten die er plaats vinden. Dat betekent dat we geen hoge prijzen kunnen vragen voor het beschikbaar stellen van het gebouw, de ticketprijzen voor activiteiten en evenementen zo laag mogelijk gehouden worden en we ook de consumptieprijzen relatief laag houden.

We dienen dat in verhouding te brengen tot de middelen die we nodig hebben voor het onderhoud van het gebouw, de energierekening, de inkopen voor de horeca, schoonmaak en onderhoud en tevens kosten die te maken hebben met verzekering, afschrijving etc.

In het begin zullen de kosten voor de baten uitgaan. We hebben investeringen te doen in het gebouw en inrichting om op een kwalitatief goede manier die activiteiten te kunnen laten plaatsvinden die nodig zijn. Zo dienen we nog aanpassingen te doen aan de sanitaire voorzieningen, de geluidsinstallatie, de akoestiek en het verwarmingssysteem.

Bijna als vanzelfsprekend doen alle vrijwilligers, inclusief de bestuurders, hun werk onbezoldigd en is er op geen enkele wijze een onkostenvergoeding voor de inzet.

We hebben verschillende fondsen geworven om te kunnen starten en de nodige investeringen te doen. Ook de kerkgemeenschap heeft een behoorlijke duit in het zakje gedaan door een bedrag beschikbaar te stellen voor onderhoud en de noodzakelijke aanpassingen aan- en in het gebouw. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Daarnaast zullen we het niet zonder donateurs en sponsors kunnen. We zijn begonnen met het werven en de ANBI- status helpt ons daarbij.



Verder spreekt het voor zich dat we als Stichting geen winstoogmerk hebben en we een exploitatie maken die op 0 koerst. Uiteraard zullen we jaarlijks ons jaarverslag en jaarrekening opnemen op onze website.

De toekomst

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...

Een glazen bol hebben we niet en al zouden we die hebben, weten we niet hoe de toekomst eruit zou komen te zien. Wel weten we dat we het mooiste gebouw hebben, een mooie groep vrijwilligers en een mooi programma dat nog verder toewerkt naar ontmoeten en verbinden.

Met gezond boerenverstand denken we dat we een gezonde exploitatie kunnen maken, waarbij we vele jaren vooruit kunnen. Mochten we onverhoopt genoodzaakt zijn onze activiteiten te staken dan zal uiteraard dat wat er aan middelen is, toekomen aan een club die de zaak (onbezoldigd) voortzet of vergelijkbaar initiatief. Nooit voor persoonlijk of commercieel gewin.